

PERSBERICHT

ZATERDAG 8 OKTOBER BELEGT DE JULES ISAAC STICHTING EEN STUDIEDAG OVER 'GELOVEN MET EEN HEBREEUWS IJKPUNT' MET AUTEUR EN EMERITUS PREDIKANT BART GIJSBERTSEN

Twee theologen en twee predikanten zullen tijdens deze studiedag met Gijsbertsen in gesprek gaan over hoe de kerk in prediking en liturgie woorden kan geven aan de blijvende verbondstatus van het volk Israël als volk van God.

Na eeuwen van vervangingstheologie is sinds de tweede helft van de vorige eeuw een nieuwe wind gaan waaien in veel kerken. In tal van verklaringen is afstand genomen van de idee dat de Kerk de plaats van Israël zou hebben ingenomen. Maar bereikt dit nieuwe denken over het Joodse volk ook het grondvlak van de kerken? Hier is nog een wereld te winnen volgens Bart Gijsbertsen. Woorden geven in prediking en liturgie aan de unieke plaats van Israël is al decennia lang zijn passie. 8 oktober zal hij in twee lezingen laten zien hoe geloven met een Hebreeuws ijkpunt het christelijk geloof niet alleen verrijkt maar ook spannender maakt.

Hoe geef je in prediking en liturgie woorden aan die zelfstandige plaats van het Joodse volk als volk van God naast de Kerk? Hoe klinkt op zondagmorgen dat de kerk onopgeefbaar verbonden is met het volk Israël? En wat heeft het ons te zeggen dat een groeiend aantal theologen zegt dat Jezus niet alleen een Jood was maar nog steeds een Jood is? Praktisch de hele Bijbel is door Joden geschreven, wat betekent dat voor ons als we de Bijbel lezen? Het eerlijke antwoord is dat christenen hier zondagochtend doorgaans weinig over te horen krijgen. Bart Gijsbertsen vindt dat dit anders moet en beter kan. Want de Bijbel 'Israël-loos' blijven lezen is volgens hem uiteindelijk de dood in de pot voor de kerk.

Aanleiding voor de studiedag is het bijzondere drieluik dat Bart Gijsbertsen sinds 2015 heeft geschreven. Dit drieluik bestaat uit drie toegankelijk geschreven boeken waarin hij de lezer aan de hand weet te nemen in een fascinerende ontdekkingstocht: hoe gaat de Bijbel klinken als je de moeite neemt om naast christelijke ook naar Joodse stemmen te luisteren? Dit laatste heeft Gijsbertsen veelvuldig gedaan. Het levert keer op keer verrassende perspectieven op vaak bekende Bijbelgedeelten op. Het drieluik bestaat uit 'Een heidense uitdaging, leven met de God van Israël', 'Luisteren bij maanlicht, een gang door het kerkelijk jaar met een oor naar de synagoge' en als laatste 'Van zilveren sporen, een gang door het synagogale jaar met een oor naar de kerk'. Gijsbertsen noemt zijn boeken 'een verslag van mijn zoektocht als christen naar een Bijbelse theologie waarin het volk Israël de plaats krijgt die het toekomst'. De boeken bieden de lezer die hier ook naar op zoek is een schat aan nieuwe inzichten.

Er zal tijdens de studiedag gelegenheid zijn om vragen te stellen aan de sprekers. De theologen Dr. H.A. (Henk) Bakker (VU Amsterdam en Baptisten Seminarium) en Dr. M.C. (Michael) Mulder (Theologische Universiteit Apeldoorn), en de predikanten ds. C.J. (Jacco) Overeem en ds. Oscar Lohuis zullen op Bart Gijsbertsen reageren en met hem in gesprek gaan.

De studiedag wordt gehouden in de Poortkerk, Poortjesgoed 1 te Veenendaal.

De dag begint om 10.00 uur, zaal open met koffie vanaf 9.30 uur. De studiedag is 16.00 uur afgelopen. Er zal een ruim gesorteerde boekentafel zijn.

Kosten voor deelname zijn € 35,00 p.p. inclusief lunch, koffie en thee. Studenten en mensen met een uitkering op bijstandsniveau kunnen voor € 25,00 deelnemen.

Voor nadere informatie over het programma en opgave voor deelname kan men terecht op www.julesisaacstichting.org